

## **Programma van So-Sa, 24 – 27 dec. 2018:**

Het begint op kerstavond, de mensen zijn vanaf 16 uur welkom (eerder mag natuurlijk ook).

Om ca. 18 uur is er een eenvoudige gezamenlijke maaltijd (soep met lekkere broodjes).

De avond wordt gevuld met een kerstverhaal gesitueerd in de huidige tijd.

Eerste kerstdag; een inloopontbijt, geen strakke tijd dus.

Eventueel een ochtendwandeling of wat er ter plekke naar boven komt (bijvoorbeeld naar een idee van een van de deelnemers).

Middags voor bereiden en maken van kerstdiner. Het idee is dat wij dat gezamenlijk gaan doen, ook met de kinderen. Iedereen kan wat maken is het uitgangspunt. Er wordt gezorgd voor menu's en recepten, maar er kunnen ook (spontaan mits de middelen er zijn) creatieve ideeën ontstaan.

Na het diner, luisteren naar muziek of gedichten, inbreng van de deelnemers.

Tweede kerstdag, in de ochtend ook weer een inloopontbijt, wandeling en lunch.

Middags weer bereiden van gezamenlijke diner (eenvoudiger dan eerste kerstdag)

Avonds spelletjes, lang leve de lol!

Ochtend na kerst gezamenlijk ontbijt. Na het ontbijt is het kamer opruimen en nemen afscheid van elkaar.